

Til julebal i nisseland

♩ = 100

Musik: Svend Gyldmark - Tekst: Victor Skaarup 1956 - Arr.: Jens Kragh

The musical score is written in 3/4 time with a key signature of one flat (Bb). It consists of five systems of music, each with a lettered section (A, B, C, D) and corresponding lyrics. The lyrics are in Danish. The score includes first and second endings for section A.

A F Bb | 1. C F C⁷ | 2. G⁷ C⁷
Sik - ke man - ge klok - ken slår. Tret - ten slag ti - den går. hvor vi nu skal hen:
Gæt en-gang, min lil - le ven,

6 **B** F C⁷ F C⁷
Til ju - le - bal, til ju - le-bal i nis - se-land! På med van-ten, så su - ser vi af - sted.

14 F C⁷ F
Nej vent nu lidt, du sjo - ve, lil - le nis - se-mand, e - le - fan-ten, den må jeg da ha' med.

22 **C** Bb Bbm F G⁷ C G C⁷
På al-le ve-je strøm-mer den gla-de nis - se - flok. Jeg tror, at jeg drøm-mer. Nej det er rig - tig nok!

30 **D** F C⁷ F
I nat vi skal til ju - le-ju-le-ju-le-ju-le - ju-le-bal, der er gil-de i nis - se-kon-gens hal.

1. Sikke mange klokken slår - tretten slag - tiden går
Gæt engang min lille ven, hvor vi nu skal hen.
Til julebal - til julebal i Nisseland.
På med vanten, så suser vi afsted.
Nej vent nu lidt, du sjove, lille nissemand,
elefanten, den må vi da ha' med.
På alle veje strømmer den glade nisseflok.
Jeg tror at jeg drømmer, nej det er rigtig nok.
I nat vi skal til jule-jule-jule-jule-julebal.
Der er gilde i nissekongens hal.

2. Der er risengrød fra fad - bare spis - dejlig mad.
Tag en smørklat på din ske - drys med julesne.
Til julebal - til julebal i Nisseland.
Ih, du milde - nu danser de ballet.
Jeg laver spjæt - så flot som nogen nisse kan.
Hvis jeg ville, så fløj jeg li' så let.
Vi danser hele natten og laver hurlumhej.
Vi blæser på katten - så render den sin vej.
Spil op musik til jule-jule-jule-jule-julemik.
Nissehuen, den passer på en prik.

3. Der er no'en, som ikke vil tro der er nisser til.
Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem.
I nat var jeg til julebal i Nisseland,
og vi laved' en masse nisseslæg.
Der er så flot i kongens slot i Nisseland -
jeg har travet en mil fra væg til væg.
De bedste venner har jeg blandt de små nissemand.
I morgen så ta'r jeg måske afsted igen.
Til julebal, til jule-jule-jule-jule-julebal.
Der er gilde i Nisse kongens hal.